



ZINNEN OVERSCHRIJVEN

We vieren feest

Meester Warre
www.meesterwarre.be

 @meester_warre

 Meester Warre

Soorten feesten

Schrijf de zinnen over.

We vieren Kerstmis met de familie.

Op Pasen zoeken de kinderen paaseieren.

Op Pinksteren moeten we niet naar school.

Op Driekoningen zingen de kinderen.

Tijdens de ramadan vasten veel mensen.

Het Suikerfeest is het einde van de ramadan.

Op Halloween dragen veel kinderen een eng masker.

We eten taart op het verjaardagsfeest van Hassan.

Op een trouwfeest vieren we de liefde!

Mama krijgt een cadeau op Moederdag.

Papa krijgt een cadeau op Vaderdag.

Op Valentijn geef ik een cadeau aan mijn liefje.

Gelukkig Nieuwjaar!

Op oudejaarsavond is er vuurwerk op de straat.

Sinterklaas komt langs in december.

Op Wapenstilstand herdenken we de oorlog.

Op carnaval verkleden de kinderen zich.

We versieren de kamer

Schrijf de zinnen over.

We hangen vlaggen en slingers op.

De confetti ligt op de tafel.

In de lampion brandt een kaars.

Er hangen kerstballen in onze kerstboom.

Op mijn verjaardag zet ik een kroon op mijn hoofd.

De servetten liggen op de tafel.

De kinderen dragen een feesthoedje.

Het cadeau ligt onder de kerstboom.

Alle kinderen krijgen een ballon.
