



ZINNEN OVERSCHRIJVEN

Het lichaam

Meester Warre
www.meesterwarre.be



@meester_warre



Meester Warre

Mijn lichaam

Schrijf de zinnen over.

Ik zet een hoed op mijn hoofd.

Dat meisje heeft blond haar.

Ik kijk met mijn ogen.

Ik luister met mijn oren.

Ik ruik met mijn neus.

Ik lik met mijn tong over mijn lippen.

De tandarts kijkt naar mijn tanden.

Ik zie aan jouw gezicht dat je verdrietig bent.

Ik heb pijn in mijn keel.

Ik zwaai mijn armen op en neer.

Mijn buik doet pijn.

Ik loop met mijn benen.

Ik sta met mijn voeten op de grond.

Ik doe een beetje nagellak op mijn nagel.
